

# gezang 122

## *Nun komm der Heiden Heiland*

Martin Luther 1524  
naar Ambrosius' *Veni redemptor gentium*

melodie: Erfurt 1524  
zetting: Melchior Vulpinus 1609

Sopraan  
Alt  
Tenor  
Bass

Kom die't heil der vol - ken draagt, Kom tot ons, o kind der Maagd,

Kom die't heil der vol - ken draagt, Kom tot ons, o kind der Maagd,

Kom die't heil der vol - ken draagt, Kom tot ons, o kind der Maagd,

Kom die't heil der vol - ken draagt, Kom tot ons, o kind der Maagd,

9

S.  
A.  
T.  
B.

Heel de we - reld sta ver - stomd, Hoe Gij god' - lijk tot ons komt.

Heel de we - reld sta ver - stomd, Hoe Gij god' - lijk tot ons komt.

Heel de we - reld sta ver - stomd, Hoe Gij god' - lijk tot ons komt.

Heel de we - reld sta ver - stomd, Hoe Gij god' - lijk tot ons komt.

De tekst is gemaakt op grond van de vertaling van J.W. Schulte Nordholt, Hymnen,  
Ze volgt letterlijker de originele tekst van Ambrosius en Luther dan de versie uit het *Liedboek voor de Kerken*, gezang 122  
Voor een volledige vertaling plus verantwoording: [www.dick.wursten.be/veniredemptor.htm](http://www.dick.wursten.be/veniredemptor.htm)